



En dagenlang  
Sneeuwt het zwart in Rotterdam

14-05-1940

Zwart  
Zwart was de bloesem  
Zwart was de bloesem  
In mei



# Onweer in mei

  
Erasmus  
kamerkoor

o.l.v. Sanne Nieuwenhuijsen

# Onweer in mei

Op 14 mei 1940 werd Rotterdam getroffen in het hart. Het bombardement kostte het leven aan honderden mensen en verwoestte vrijwel de gehele binnenstad. Nu, 70 jaar later, is Rotterdam herrezen uit de as, en heeft het Manhattan aan de Maas zijn glorie hervonden.

In de herdenkingsmaand mei zingt het Erasmus kamerkoor over oorlog en vrede, verlies en hoop.

*'Wie liegt die Stadt so wüst'*, een hartverscheurend klaaglied van Rudolph Mauersberger, geschreven daags na het bombardement op zusterstad Dresden in 1945.

*'Een zwoele nacht'*, een nieuwe compositie van Marco Kalkman over het bombardement op Rotterdam op een voor deze gelegenheid geschreven tekst van Maria Heiden (wereldpremière).

Een *Requiem* vol hoop van Gabriel Fauré.

Erasmus kamerkoor o.l.v. Sanne Nieuwenhuijsen

Anne Kan, sopraan

Marco Vermeulen, bariton

Wouter van Belle, orgel



Rotterdam: 15 mei 2010 om 20u15

*Locatie: Het Steiger, Hang 18,3011 GG*

Utrecht: 16 mei 2010 om 15u00

*Locatie: Sint Catharinakathedraal, Lange Nieuwstr 36, 3512 PH*

Regulier: € 12,- / CJP of Pas65: € 10,-

€ 10,50 / € 8,50 bij voorverkoop via de website

[www.erasmuskamerkoor.nl](http://www.erasmuskamerkoor.nl)